

AFRIKA WORDT VERDEELD

DE Internationale Vereniging van Kongo had dus zeggenschap over centraal Afrika. Leopold II nam grote risico's. Gans Europa was verontwaardigd. Portugal liet weten dat het historische rechten had op de monding van de Kongostroom en zond er zijn kanonneerboten naar toe. Engeland protesteerde, Duitsland en Frankrijk stuurden expedities naar Afrika om Stanley het gras voor de voeten weg te maaien. De Verenigde Staten steunden Leopold II.

BRAZZA

DE Duitse expeditie van Kaizer, Böhm en Reichard trok naar Katanga, maar de gevaarlijkste rivaal die Stanley op zijn weg ontmoette was een Fransman van Italiaanse afkomst graaf Savognan de Brazza. Brazza was een puik pionier, maar hij moest er zich mee tevreden stellen de Franse vlag op de linkeroever van de Kongostroom te planten. De zwarte opperhoofden van centraal Afrika hadden reeds verdragen afgesloten met de Internationale Vereniging van Kongo. Er waren meer dan 500 verdragen!

HET SUEZKANAAL

INTUSSEN drong Engeland in Afrika binnen langs Egypte. Sedert Bonaparte had Frankrijk er een invloedseer kunnen bewaren. De Khedieven Saïd en Ismail hadden aan de Fransman Ferdinand de Lesseps het graven van het Suezkanaal toevertrouwd, kanaal dat werd ingehuldigd in 1869. Engeland slaagde er in het grootste deel van de acties van dat kanaal op te kopen en zich meteen te mengen in de binnenlandse aangelegenheden van het land. Het ging zo ver dat er een nationalistische oproer uitbrak. De leider er van was kolonel Arabi Pasja. De Engelsen verpletterden de opstandelingen in 1882 te Tell-el-Khebir. Zij bezetten Egypte en Soedan.

GORDON

VANUIT Khartoem beheersten de Engelsen de Boven-Nijl. Zij hadden er een strategische positie ingenomen. In 1885 riep Mahdi Mohammed Ahmed zijn landgenoten op tot de strijd tegen de bezetters en marcheerde naar Khartoem, de hoofdstad. Gordon, de Engelse gouverneur bood een hardnekkige weerstand. De Engelse versterkingen kwamen niet op tijd toe, hij moest wijken voor de overmacht en werd samen met zijn soldaten vermoord.



IEDER ZIJN DEEL

TOEN sloeg Bismarck met de vuist op tafel. Hij zou bewijzen dat hij de scheidsrechter van Europa was. Hij zou trachten een wig te drijven tussen Frankrijk en Engeland en aldus de Driebond te verstevigen. Hij nodigde iedereen uit naar Berlijn en daar werd dan het Zwarte Kontinent verdeeld. Ieder kreeg zijn deel, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië...

KONGO

LEOPOLD II was een handige diplomaat. Hij verkreeg dat Portugal de monding van de Kongostroom ont-ruimde. Hij stelde Frankrijk gerust en stuurde twee bekwame gevolmachtigden naar Berlijn: Banning en Lambermont. Op 26 februari 1885 werd hij vorst over de uitgestrekte Kongostaat, die hij later zou overmaken aan België. De Belgen begonnen er hun kolonisatie, zij bevrijdden de zwarten van de sla-vernij. Zij verrichtten er veel goed werk. In 1960 werd Kongo onafhankelijk.